

Recensie van het boek: Willem Scheffer en modelboerderij "Het Huis ter Aa". Geschreven door Geert van der Straaten.

Hans Braakhuis
Jan Willem Jansen
11 juli 2016

Er zijn veel boeken geschreven over het "Renkumse". Je hebt het dan over boeken van E.J. Demoed, Wes Beekhuizen en Aleid W. van de Bunt. Allemaal boeken die nu alleen antiquarisch te verkrijgen zijn. Uit recentere periode kennen we van Willem de Bruin: Je moet hier zijn geweest: Oosterbeek; van Cees Gerritsen: De Fonteinallee herleeft; en van Henk Janssen: De Zuidzoom in de Middeleeuwen. Er zijn er wel meer maar wat opvalt: sinds het internet opgang doet, verschijnen er minder boeken.

En gelukkig, dan is er sinds half juni j.l. het boek over Willem Scheffer en zijn melkfabriek. Scheffer was rond 1910 eigenaar van de Duno, de Westerbouwing en Kasteel Doorwerth. Uit dit boek blijkt dat hij van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van dit gebied. Heveadorp zou nooit zijn ontstaan zonder de modelboerderij van Scheffer.

Het boek van Van der Straaten had zonder het internet niet geschreven kunnen worden. Want er is veel gebruik gemaakt van Delpher, een zoekmachine speciaal voor oude kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins. Delpher is sinds 2014 te benaderen, en de resultaten die je er mee kunt behalen, zullen veel historici een plezier doen. Delpher is nog niet compleet, want voor de locale kranten zul je nu nog naar het Geldersch Archief moeten en daar de kleine negatiefjes van die kranten gaan lezen. Je kunt er niet in zoeken. Geert heeft met zijn zoektocht ook bijzondere bronnen aangeboord, je moet er maar opkomen om naar de Groninger Archieven te gaan om daar foto's van Scheffer te gaan bekijken.

Het boek lees je eigenlijk in een adem uit. Bijna 150 pagina's is te doen. Goed leesbaar en een logische indeling in de belangrijkste periodes van het leven van Scheffer. Inclusief een na-geschiedenis, hoe loopt het af. Scheffer heeft veel geld geïnvesteerd en met het debacle van z'n melkfabriek is er ook veel geld verloren gegaan. Het blijft nog een mysterie wat de erfgenaam met de restanten heeft gedaan, in het boek staan enkele vingerwijzingen.

Het boek is door Geert van Straaten in eigen beheer uitgebracht. In Doorwerth is het verkrijgbaar in de Duoshop en de Read Shop, beiden gelegen in het winkelcentrum aan de Van der Molenallee 125. In Oosterbeek te koop bij Boekhandel Plantage Meijer en Siegers, Utrechtseweg 208.

